

KESK GENEL KURULU YAPILDI

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK), 25-28 Ocak tarihleri arasında Mecidiyekoy Kültür Merkezi'nde 3. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Dört gün süren genel'kurul, açılış ve konukların konuşmalarıyla başladı, ikinci gün çalışma raporunun okunması¹ ve delegelerin çalışma raporuyla ilgili lehte ve aleyhte konuşmalarıyla, üçüncü gün divana verilen öneriler ve tüzük değişikliklerinin oylanmasıyla, dördüncü gün de yeni Merkez: Yürütme Kurulu, Denetleme-Disiplin Kurulları ve Genel Yürütme Kurulu'nun seçimiyle bitirildi.

Genel Kurul sürecinde kamu emekçileri hareketi tarihine yakışır tartışma başlıkları ve kararlar çıkmadı.

Genel kurullar, sendikalar açısından geçmiş dönemin değerlendirilmesinin yapıldığı, ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu dönemin analiz edildiği ve bu çerçevede işçi sınıfının dönem boyunca biriktirdiği güce ve değerlere bakarak geleceğe dönük bir mücadele programının belirlendiği yerlerdir. Ülkenin dört bir yanından gelen delegeler de bu doğrultuda turn işçi sınıfına karşı sorumludurlar. Bölgelerinde ve bulunduk-lan iş kolunda yürütülen mücadelenin rengini ve coşkusunu, deneyimleri ile birlikte genel kurula aktarmaları, kazanımların ve mücadeleyi yükseltilecek değer-lerin bütünleştirilmesi açısından zorunludur. Kazanım-lann sınıfın ortak kazanımı haline dönüşmesi, değişik iş kollarında yürütülen mücadelenin sınıfsal zeminde ortaklaştırılması için bir olanaktır genel kurullar.

KESK 3. Genel Kurulu'nda yeni dönem için her hangi bir çalışma programı ana hatlarıyla ortaya çıkmadı.

Birine? Güm

Genel Kurulun ilk günü genel başkan Siyami ERDEM'in yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Bu konuşma ardından yapılan konuşmalar salonun havasını tamamen sağda tuttu. Türk-İş Başkanı Bayram Meral "değerli arkadaşlar, artık süreç dayatıyor» siyasi oluşumların dışında biz bir yürek olmalıyız, yalnız siyaseti katmayalım.." diyerek uzun bir konuşma yaptı,. Türk-İş başkanının KESK başkanından sonra konuşması ve sınıfa ihanet

eden konfederasyonlara öncelik verilmesi Bayram Meralin isteği olan "siyasetten arındırılmış" ve sarartılmış bir sendika modelinin güzel bir uygulamasıydı. Ardından Hak-İş başkanı Salim Uslu bir konuşma yaptı. Sonraki konuşmacı olan ANAP İstanbul milletvekili Emre Kocaoğlu'nun konuşma sürelerini de topladığımızda üç saate yakın bir sureye ulaşabiliyordu. Sermayenin doğrudan temsilcisi durumunda bir partinin mecliste sınıfa saldırı komisyonlarında görev alan bir milletvekili üyesi olan Emre Kocaoğlu "eski sendikacı" kimliğiyle bu kürsüde bulunduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Uzun konuşmasında ana vurgu "niye Ankara'ya geldiğinizde yanıma uğramıyor bir çayımı içmiyorsunuz'du. Oldukça ""içten" sayılabilecek bu öneriyi elbette yaratılan sağ havanın verdiği rahatlıkla söyleyebiliyordu. Sendika-siyaset ilişkisinde siyaseti başa koyanlar, sosyalist siyaseti değil de bu .kirlî düzenin devamını sağlayan bir sermayedar partisinin temsilcisini konuşturarak hangi siyaseti seçtiklerini gösteriyorlardı. Bir saate varan konuşmadan sonra bir öncekini hiç aratmayacak bir "eski sendikacı" daha, Cevdet Selvi, kürsüdeydi. Salonun havası hiç olmadığı kadar sağdı, sağcılaşmıştı. Sendika siyaset ilişkisini düzen siyaseti tarafından kavrayanlar konuk siyasi partilerin konuşmalarını aldıkları oy oranına göre düzenlemişlerdi. Sırasıyla HADER ÖDR EMEP ve SİP başkanları birer konuşma yaptılar. SİP Başkanı .Aydemir Güler konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelirken Uslu, Meral ve Selvi Genel Kurulu terk ettiler, bu arada delegelerden birinin yapılanın saygısızlık olduğuna dair divanı uyarmasına rağmen uyan dikkate alınmadı, delegenin konuşmasına izin verilmedi.

Sol parti başkanları nun konuşmaları ardından sunulan sinevizyon gösterisi, 1946 yılından başlayarak bu topraklarda işçi sınıfın şanlı direnişlerinin ve zaferlerinin video çekimlerini gösteren sinevizyon programı salondakiere oldukça duygulu anlar yaşattı. Özellikle delegasyonun büyü k çoğu n l uğun un iç inde bulunduğu 901 yıllardaki kamu emekçileri hareketi tarihinden izlenimler, 17-18 Haziran 1995 Kızılay'da iki günlük oturma eylemi ve 1998 teki 4

Marat; Kızılay direnişinin görüntüleri....

Bu tarih salondaki Turk ve Kürt emekçilerinin; - kimileri ne yazık ki artık salonda bile yoktu- beraber yarattıkları ve yaşadıkları bir tarih idi.

İkinci Gün

İkinci gün genel kurul tümüyle çalışma raporu üzerinde yoğunlaşmıştı., 60'ın üzerinde delegenin konuştuğu genel kurulda, ilk gün kürsünün bonkörce harcanmasının cezasını delegeler çalışma raporu üzerinde ancak 4 dakika konuşma hakkı alarak ödediler.. İlk konuşmayı Enerji Yapı Yol-Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı yaptı., Bir önceki günde gerekli müdahaleyi yapmadığı için divanı eleştiren Faydalı, çalışma raporuna ilişkin görüşlerini ilettili. Konuşmalar» daha çok herkesin listediğins söylediği serbest kürsü şeklinde gelişti.

Üçüncü Gün

Tüzüğün ve yeni dönemi politikaları üzerine önergelerin tartışılması için ayrılan Genel Kuml'un üçüncü günü oldukça verimsiz .geçti.

"Her şey belli zaten, oylayalım gidelim" ruh haliyle genel kurul salonunu dolduran delegeler ne verilen önergelere imza atmak ne de mücadelenin geleceğine ilişkin tartışma açma ya da varolan tartışmalara katılma noktasında bir çaba sarf ettiler.

Divana verilen önergelerden bir tanesi KESK'e AB'cifik yapmayı öneren grupların ortak imzasıyla verilen KESK' in Bûrüksel'de büro açması teklifli idi. Önerge kabul edildi. Açıkça bir senmeye hülyası olan Avrupa Birliği rüyası kamu emekçilerine onaylatılmış oldu ve üzerinde hiç tartışılmadı. Şube ve temsilciliklerini kapatmayı göze alan KESK'in gerçekten en çok yokluğunu çektiği şey Bûrüksel' de bir bürosunun olmaması mıydı? Bûrüksel'de açılması karar altına alınan büro, kamu err- Acillerinin mücadelesinin olmazlarından mıydı? Varolan mali ve örgütsel tabioyayı bakılmaksızın böyle bir karar alınması ne tartışıldı ne de cevaplandı, sadece onaylandı ve kabul edildi.

Divana verilen ikinci kritik önerge, İKESK ilkelleri arasında yer alan "sınıf ve kile sendikacılığını savunur" ifadesinin tüzükten çıkarılmasını öneriyordu. Bu önergede kabul, edildi ve ifade tüzükten çıkartıldı, ancak yerine bir şey konmadı., KESK'in sendikal mücadeleyi hangi sendikal perspektif doğrultusunda yürüteceği belli değil!

Üçüncü kritik önerge ise yine KESK ilkelleri

arasında yer alan ve onu diğer kamu sendikalarından ayıran ilke özelliği anlamında da önemli olan "konfederasyonumuz devletten ve sermayeden bağımsız örgütlenir ve mücadele eder" ifadesinin tüzükten çıkarılmasına dair önergenin kabul edilmesi idi. KESK Genel Kururundan çıkan "irade" artık, "Devletten ve sermayeden bağımsız örgütlenmeyeceğini mi söylemekte?" Gerçekten KESKİ, KESK yapan sol değerlerden, işçi sınıfı siyasetinden, sosyalistlerden korkmak anlamına gelen bu mesajları sınıf sendi« kaçıl n, sosyal istler ka bul etmem işti r, etmeyecektir.

Bir diğer önerge, Genel Kuru öncesinde tartışılan KESK'in Ankara'ya taşınması sorunu idi. Taşınmasını isteyenlerin! sundukları gerekçe KESK 'in kurumsal-laşmasını istemeleri, tercüme edilmiş haliyle devlete daha yakın ilişkiler içerisine girmiş KESK. Oylama yapıldı KESK İstanbul'da kaldı.,

Dördüncü gün seçimi günüydü.,.

Genel Kurulda ortaya çıkan teslimiyetçi anlayışın kamu .emekçileri mücadelesini var eden bu mücadelenin asıl sahipleri olan iş yerlerindeki kamu emekçilerinin iradesini yansıtmadığı çok iyi bilinmektedir. Tam da bu nedenle bu yaşanan Genel Kuml-dan umutsuzluk değil, görev "ve sorumluluk çıkarmakta ve geleceğe umutla bakmayı bilmektedir. Mevcut tablo anlaşılmalı ve ardından değiştirilmeyi bekliyor. KESK'in mevcut hali değildir anlaşılacak olan, anlayacağımız kamu emekçileridir, çünkü KESK bizimdir, KESK Türkiye İşçi Simlinindir!...

Fatma Bozbeyoğlu
Elif Öndoğan

Genel Kurul Seçimi Sonucu Oluşan

KESK'in yeni MYK'sı:

Sami Evren
Hasan Hayır
Sevgi Göğçe
«Ali Rıza Özer
Bayram Keskin
İbrahim Kudış
Sevil Erol
Mustafa Avcı
Hüseyin Ayyıldız